



Johannes 6:1-15, de wonderbaarlijke spijziging

Nieuwsbrief Johanneskerk

8 maart 2024

webversie

Bezinning



De wereld is angstaanjagender geworden.

De wereld is angstaanjagender geworden. Ik hoef de voorbeelden niet op te sommen. Vanuit allerlei invalshoeken wordt hier over nagedacht. Spreekt de theologie daar ook nog een woordje in mee?

Dat is wel tricky. Jaren geleden al zei de theoloog Edward Schillebeeckx dat het Midden-Oosten- conflict ónt-theologiseerd moest worden. Theologie maakt het soms alleen maar erger.

Ik doe toch een kleine poging. In de kerkelijke gemeente zoeken wij immers gelovig in de wereld te staan. Vol vertrouwen dus. Maar juist dat vertrouwen wordt nogal op de proef gesteld...

Zouden we deze tijd kunnen zien als een '40-dagen-tijd'? Niet alleen liturgisch, kerkelijk, maar ook als een perspectief waarin we de krant kunnen lezen? 'Woestijn-tijd', op weg naar het beloofde land, hoe hou je het vol? En waar is dat land dan?

Wij voelen ons vandaag voor moeilijke vragen en dilemma's staan. Jezus werd 40 dagen bestookt met de indringendste vragen (Mattheüs 4). Hij moest beslissingen nemen: 'waarom maak je geen brood van stenen, waarom dwing je God niet tot actie, waarom maak je het jezelf zo moeilijk, je hoeft alleen maar je loyaliteit te verplaatsen...'

Ik hoor die 'verzoeken' terug in uitspraken vandaag die te snelle, gemakkelijk lijkende oplossingen voorspiegelen.

De discussies daar over horen dus óók thuis in een 40- dagen-tijd. En we doen daar volop en actief in mee. Die 40 dagen zijn niet zomaar een tijd van afwachten omdat het toch wel goed komt...

Het kwam niet goed met Jezus.

Maar het werd toch Pasen? Ja, al snap ik daar niets van. Dat deden Jezus' leerlingen zelf ook niet, trouwens. Pasen ligt niet in de gewone lijn der dingen. Het is niet 'na regen komt zonneschijn'. Het komt vanuit een andere dimensie, van God uit, naar ons toe. Dus... wachten maar op Pasen? Voor de discipelen was het andersom. Zonder Pasen zouden ze nooit verteld hebben wat er aan vooraf was gegaan. En ze zouden nooit de wereld in zijn getrokken met de boodschap over Jezus. Theologisch kun je zeggen dat Pasen, voor ons, aan onze 40 dagen vooraf gaat. Als wij onze tijd beleven als 40-dagentijd, dan worden we uitgenodigd om erop te vertrouwen dat de grond van Pasen er al onder ligt. Daar hebben elkaars hulp wel bij nodig, lijkt me....

Dio Soeteman

Bezinning op weg naar Pasen 2024

Het is jammer maar er is een einde gekomen aan de uitgave van de reeks boekjes voor de Stille Week en Pasen.

De boekjes die we, samen met ds. Evelyn Noltus, hebben uitgegeven bevatten echter een schat aan teksten en afbeeldingen. Uit deze schat hebben we een aantal pareltjes geselecteerd die u vanaf Palmpasen tot en met Pasen dagelijks in uw mailbox vindt. Deze selectie komt ook op de website. www.johanneskerkleersum.nl

Epko Smit, Hans Neecke



Diaconie

Collecten

1e collecte

zondag 10 maart: Veertigdagencollecte

KiA Zending Indonesie - Sterke Vrouwen in de kerk

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen pastorale en sociale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.

17 maart Veertigdagencollecte

KiA Zending Rwanda - Leerzame stripverhalen voor kinderen

In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen naadenken over de thema's uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familielevens, christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want 'een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt', menen de oprichters.

2e collecte

Stichting Nijlvallei

Vanuit het jaarverslag van de stichting krijgen wij berichten over het door ons gesteunde Project: Eten voor daklozen in Caïro. In het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers ca. 13.000 maaltijden verzorgd. De projectleider vertelt ons: 'Het is een grote zegen dat jullie ons helpen. Elke dag zijn we bezig met de vraag hoe we de daklozen kunnen bijstaan, behalve op maandag want dan brengen wij ze een warme voedzame maaltijd dankzij jullie bijdrage.'

Dat de nood hoog is blijkt bijvoorbeeld uit het schrijnende geval van een gehandicapte vader die door zijn handicap de huur niet meer kon betalen en nu met zijn vrouw en kinderen op straat leeft.

Diaconie

Kerkelijk Noodfonds Amerongen – Leersum - Overberg een feit.

Op donderdag 29 februari 2024 hebben de Hervormde Gemeente Leersum (Michaëlkerk), de Gereformeerde Kerk Leersum (Johanneskerk), Leersum, de RK-geloofsgemeenschap Sint-Andries, Leersum-Amerongen, de Baptistengemeente De Wijnrank, Leersum, Protestantse wijkgemeente Amerongen (Andrieskerk), en de Stichting Diacones Francine van der Meer, het Kerkelijk Noodfonds Amerongen – Leersum – Overberg opgericht.

Het Kerkelijk Noodfonds is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Amerongen, Leersum en Overberg. Vanuit hun gezamenlijk betrokkenheid er te zijn voor de naaste, willen zij dorpsgenoten die financiële problemen hebben, praktisch bijstaan en helpen.

Het noodfonds heeft geen direct contact met de aanvrager. De aanvraag loopt altijd via het Sociaal Dorpsteam of Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug (UH). Deze organisaties beschikken over de nodige deskundigheid om aanvragers goed te begeleiden. Dankzij een korte communicatielijn met het Kerkelijk Noodfonds kan er snel geschakeld worden bij acute financiële problemen of schrijnende noodsituaties. Het noodfonds vertrouwt bij de aanvraag op het deskundig oordeel van deze professionals.

Het noodfonds is voor inwoners van Amerongen-Leersum-Overberg met acute financiële problemen die zich melden bij het Sociaal Dorpsteam Amerongen-Leersum-Overberg of Schuldhulpmaatje UH. Het gaat daarbij om eenmalige kostenposten waarvoor geen beroep kan worden gedaan op voorzieningen van b.v. de gemeente of sociale dienst. Het noodfonds kan daarvoor een gift verstrekken.

Het noodfonds wordt gevuld met inkomsten (collectegelden en overige bijdragen) vanuit de deelnemende kerken en wordt beheerd door de Stichting Diacones Francine van der Meer.

Een beoordelingscommissie van 3 vertegenwoordigers van de deelnemende kerken is nauw betrokken bij de toekenning van giften. De werkwijze van het noodfonds wordt na 1 jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Diaconie

De bemensing van het fonds is voorlopig als volgt:

Voorzitter: Stichting Diacones Francine van der meer (Frans Hoogendijk)

Vice-voorzitter: RK-geloofsgemeenschap Sint Andries (Carien Rockx)

Beoordelingscommissie:

1: Hervormde wijkgemeente Leersum (Jos Versluis)

2: Protestantse wijkgemeente Amerongen (Germt Medema)

3: Gereformeerde kerk Leersum (Jan Keuter)

Tot voorkort hadden wij als Leersumse kerken ons eigen Hulpfonds Leersumse Kerken. Het saldo van dit noodfonds zal worden overgedragen aan het nieuwe noodfonds.

We zijn als diaconieën erg blij dat we door deze samenwerking met elkaar én met het Sociaal Dorpsteam en Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug, dorpsgenoten die financiële problemen hebben, praktisch kunnen bijstaan en helpen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we hiermee geen structurele hulp of begeleiding bieden. Daarvoor is het van belang dat mensen met financiële zorgen of andere problemen op tijd contact zoeken met Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug of het Sociaal Dorpsteam. Door in een vroeg stadium hulp te zoeken kunnen grotere (financiële) problemen voorkomen worden.

Namens de diaconien van de Michaëlkerk, Johanneskerk en Sint Andriessgeloofsgemeenschap, Geriëtte Jorritsma, Nico de Jong, Carien Rockx

Ken je mensen met geldzorgen of andere problemen, attendeer ze dan op de hulp van het Sociaal Dorpsteam of Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug. Is sprake van acute financiële problemen of een schrijnende noodsituatie, dan kan via een van deze organisaties contact gezocht worden met het Kerkelijk Noodfonds.

Kijk voor meer informatie over Sociaal Dorpsteam of Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug op:

www.samenopdeheuvelrug.nl/contact

www.schuldhulputrechtseheuvelrug.nl



Utrechtse Heuvelrug



Samen
op de Heuvelrug

Diaconie

Collecte opbrengst december 2023 en januari 2024

We zijn weer blij met uw bijdragen voor de diverse diaconale collecten in de maanden december 2023/ januari 2024.

Zondag 3 december was de adventscollecte voor KIA kinderen in Oeganda, deze collecte bracht € 231,66 op. Ook ontvingen wij op deze zondag € 100,00 voor Timon.

Zondag 10 december was de adventscollecte voor KIA Kinderen in Myanmar, de opbrengst was € 255,90.

Zondag 17 december was de adventscollecte voor KIA Binnenlands diaconaat, we mochten € 135,70 ontvangen.

Zondag 24 december was de adventscollecte voor PKN Kinderen en jongeren, we mochten € 128,40 ontvangen.

Zondag 24 december was de collecte KIA Kinderen in de Oekraïne, het bracht € 857,00 op.

Maandag 25 december was de collecte voor het Vluchtelingenwerk op de UHR, de opbrengst was € 209,09. Ook ontvingen wij € 117,00 t.b.v. Stichting de Vrolijkheid.

Zondag 7 januari werd gecollecteerd voor de Glind de opbrengst was € 174,60.

Zondag 14 januari werd gecollecteerd voor KIA tegen armoede, de opbrengst was € 58,00.

Zondag 21 januari werd gecollecteerd voor PKN Missionair werk de opbrengst was € 94,00.

Zondag 28 januari werd gecollecteerd voor PKN Jonge Generaties, we mochten € 173,40 ontvangen.

Verschillende collectes zullen nog wel wat hoger uitvallen, omdat er later nog wel wat bijdragen binnenkomen die achteraf nog voor de verschillende collecten zijn bedoeld.

Het nieuwe halfjaarproject, de Nijlvallei, waar de tweede collecte voor bestemd is, is goed begonnen. Totaal mochten we tot eind december € 2.048,00 ontvangen.

Alle gevers hartelijk dank!!

Nico de Jong

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

College van kerkrentmeesters Johanneskerk:

NL82 RABO 0373 7408 40

Ontmoeten & Verdiepen

Oecumenische vespers

In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de St. Andrieskerk samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers worden georganiseerd door de Johanneskerkgemeente en de geloofsgemeenschap St. Andries. We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze momenten van bezinning, verstilling en gebed.



Data:

dinsdag 12 maart voorganger Wies Sarot

dinsdag 19 maart voorganger Ds. Arend Altena

Tijd: 19.30 - 20.00 uur

Locatie: St. Andrieskerk Engelberg 15a

Zaterdag 9 maart Dementie en Kerk

Op zaterdagmiddag 9 maart gaan we luisteren naar een lezing van Annemarie Roding, predikant en geestelijk verzorger, over dementie en kerk. Daarna is er ruimte voor gesprek. In haar lezing gaat Annemarie in op het omgaan met mensen met dementie, welke tips zijn er, wat werkt wel, wat werkt minder, wat is belangrijk. Na haar lezing is er een keuze uit drie workshops:

1. Dementie en mantelzorg.

Voor mantelzorgers zelf en mensen die rondom hen (willen) staan.

Gespreksleider Annemarie Roding.

2. Kerkenraad/ parochiebestuur.

Wat kunnen we vanuit de kerk als organisatie doen voor onze gemeenteleden die dementie hebben? Met praktische en haalbare suggesties.

Gespreksleider Hilje Logtenberg van der Grient

3. Even tot hier..... en weer verder.

Toelichting bij een losbladig boek met (lied-)teksten, tekeningen en foto's opgenomen rond levens- en geloofsthema's die het gevoelsleven raken.

Gespreksleiders Conny Sonneveld en Teun Kruijswijk Jansen

Ontmoeten & Verdiepen

Dementie en Kerk

Het zou fijn zijn als u zich van te voren opgeeft bij Hilje Logtenberg van der Grient; hiljelogtenberg@hotmail.com; tel 06 536 871 31

Ook kunt u dan al uw voorkeur aangeven welke workshop u zou willen volgen.

Graag van te voren opgeven, in verband met de logistiek, bij Hilje Logtenberg van der Grient; hiljelogtenberg@hotmail.com ; tel 06 536 871 31.

Ook kunt u opgeven welke workshop u graag zou willen volgen.

Datum: zaterdag 9 maart

Tijd: 14.30 – 16.00 uur

Locatie: Johanneskerk

Entree: €5,-



Ontmoeten & Verdiepen

Maandag 18 maart Vensters op het Onze Vader

Het 'Onze Vader' is ongetwijfeld het meest bekende gebed ter wereld. Tegelijk wordt er niet vaak over gepreekt of over gesproken: we kennen het immers al – meestal – van kinds af aan! De ervaring leert dat het gesprek over bidden toch heel vruchtbaar kan uitwerken. Corja Bekius maakte 8 schilderijen bij de acht beden uit het Onze Vader waar Teun Kruijswijk Jansen een uitleg bij heeft gemaakt. Samen met acht liederen vanuit de Iona Community in Schotland maakten ze er een 'werkboekje' bij. Op deze avond worden de afbeeldingen, liederen, een meditatief moment en gesprek in acht 'miniaturen' samengebracht. Tijdens de 40dagentijd zijn deze schilderijen van Corja Bekius te zien in de Johanneskerk. Teun Kruijswijk Jansen is lid van de Iona Community, emeritus predikant en geestelijk begeleider.

Datum: maandag 18 maart

Tijd: 20.00 – 21.45 uur

Locatie: Johanneskerk

Entree: € 5,-



Kunst in de Johanneskerk

Inloopochtend in samenwerking met Kunst in de Johanneskerk

Op dinsdag 5 maart was er een bijzondere inloopochtend met koffie en thee in de Johanneskerk. Deze maandelijkse inloopochtend was georganiseerd in samenwerking met de commissie Kunst in de Johanneskerk (KIJK).

Deze keer was onze aandacht gericht op de schilderijen van Corja Bekius, de acht vensters op het eiland Iona, gemaakt aan de hand van beden, gedachten en meditatie van collega ds. Teun Kruiswijk Jansen.

Helaas was Corja Bekius wegens gezondheidsperikelen verhinderd, maar collega Teun Kruiswijk Jansen nam ons na een korte inleiding mee naar de schilderijen en met elkaar lieten we onze gedachten door de geschilderde vensters gaan: Wat zie je? Wat ervaar je? Wat roept het bij je op?

Zodoende, als pratend, delend en met tekst en uitleg kregen de acht vensters nog meer diepgang dan ze bij een eerste aanblik al hadden en hebben.

Het was een fijne en verdiepende inloopochtend, waarbij de schilderijen van Corja Bekius ons op een zowel dieper als hoger niveau met elkaar brachten. De gastvrijheid, koffie en thee deden de rest, voor een goed samenzijn en onderlinge verbinding.

Met dankbare groet,
ds. Lennart Heuvelman



Kunst in de Johanneskerk



Kerkenraad

Gemeenteberaad

Vooraankondiging gemeenteberaad

Op zondag 21 april zal na de dienst het gemeenteberaad worden gehouden.

Zet de datum vast in uw agenda!

Hilje Logtenberg van der Grient, scriba

scribajohanneskerk@pknleersum.nl

College van Kerkrentmeesters

Vacature secretaris kerkrentmeesters

We zijn op zoek naar een secretaris van het college van kerkrentmeesters. Onze huidige secretaris, Nico Torenstra, is 18 jaar actief (!) geweest binnen het team van kerkrentmeesters en heeft aangegeven te willen stoppen.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiën, de kerk, de pastorie en het dagelijks beheer.

De secretaris maakt deel uit van het college van kerkrentmeesters en heeft een rol in het ondertekenen van formele stukken. We komen 1x in de 2 maanden bij elkaar. De taak is overzichtelijk en de tijdsinzet is beperkt.

Wie komt ons team versterken? Meer informatie bij Johan Doornenbal.

Johan Doornenbal

Berichten uit de omgeving

Zangavond met liederen Willem Barnard

Op vrijdag 22 maart, 20.00 uur houdt de landelijke Protestantse kerk in de Grote Kerk te Wijk bij Duurstede een zangavond rond Willem Barnard. Deze samenkomst staat in het teken van zijn liederen voor de Veertigdagentijd. Bekende liederen als 'Alles wat over ons geschreven is' en 'Een mens te zijn op aarde' zijn te zingen of te beluisteren. De avond wordt gedragen door het project 'Zingen in de kerk'.

Medewerking wordt verleend door het Vocaal Theologen Ensemble dat onder leiding staat van Hanna Rijken. Het orgel wordt bespeeld door Pim Schipper. Tussen de liederen door zijn er toelichtingen van Klaas Touwen, een van de hoofdredacteuren van de drie dikke banden 'In wind en vuur'. Daarin zijn onlangs alle liederen van Willem Barnard gebundeld.

Koorzangers, gemeenteleden en andere geïnteresseerden uit de wijde omgeving zijn van harte welkom op deze open avond.

Kaarten kosten €10,00 en zijn te bestellen via:

<https://zingenindekerk.nl/evenementen/willem-barnard-zangavond-wijk-bij-duurstede/>

Het adres van de Grote Kerk is Markt 22, parkeren kan op het Walplantsoen.

Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

10/3 mw. Dorien Keus
17/3 ds. Teun Kruiswijk Jansen
24/3 dhr. Jeroen Venus
28/3 Witte Donderdag: ds. Lennart Heuvelman
29/3 Goede Vrijdag: ds. Hans Breunese
30/3 Paaswake: ds. Geertien Morsink
31/3 Paasmorgen: ds. Lennart Heuvelman
7/4 mw Joke Stahlie

Autodienst

10 maart: Sjaak Rodenburg 454002 of 06 53894600
17 maart: Jaap der Nederlanden 450952 of 06 19782205`

Liturgie

Ga voor de liturgie naar <https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie>

Overige Informatie

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl

Stuur uw berichten voor de website naar:

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij graag voor donderdag 21 maart sturen naar e-mail:

nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller Nieuwsbrief:

Januari t/m maart: Hans Neecke

April t/m juni: Teus Stahlie